



**Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας 2025**

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Κάθε χρόνο, τὴν πρώτη Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τὴν Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας, ὑψώνουμε τὶς φωνές καὶ τὶς καρδιές μας μὲ χαρὰ, ἐνθουμούμενοι τὴν ἀποκατάσταση τῶν ἱερῶν εἰκόνων στὴν πρέπουσα θέση τους μέσα στὴν Ἐκκλησία. Σήμερα ἐορτάζουμε θριαμβευτικά, ἀλλὰ συγχρόνως μὲ ταπείνωση, τὴν ἐνότητα τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώθηκε μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἐβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ συνεκλήθη στὴ Νίκαια τὸ ἔτος 787, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας Εἰρήνης τῆς Αθηναίας. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ ὀριστικὴ ἀποκατάσταση τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἔλαβε χώρα στὴν Κωνσταντινούπολη, κατὰ τὴν πρώτη Κυριακὴ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ ἔτους 843, ὑπὸ τὴν προστασία τῆς Ἁγίας Θεοδώρας καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, Ἁγίου Μεθοδίου τοῦ Ὁμολογητοῦ.

Σήμερα, στὶς Ἠνωμένες Πολιτείες τῆς Ἀμερικῆς, ἡ Συνέλευση τῶν Κανονικῶν Ὁρθοδόξων Ἐπισκόπων ἔχει τὴν εὐθύνη τῆς διαφυλάξεως καὶ τῆς προαγωγῆς αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου τῆς ἐνότητας, γιὰ τὸ ὁποῖο μαρτύρησαν μὲ θάρρος οἱ ἅγιοι διὰ τῶν αἰώνων. Μὲ τὸ ἴδιο πνεῦμα χαρᾶς, μαρτυρίας καὶ εὐθύνης, ἡ «Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως» ταυτίζεται μὲ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ ἀναγνωρίζεται πλέον ἔτσι σὲ ὅλη τὴ χώρα.

Στὴν πρώτη ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Κορινθίους ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνει ἓνα μήνυμα, τὸ ὁποῖο παραμένει πάντα ζωντανὸ καὶ ἐπίκαιρο: «Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ἦ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῖ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ» (1:10). Ἡ δυναμικὴ αὐτὴ περικοπὴ, συνδυασμένη μὲ τὸ γεγονός τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων ποὺ ἐορτάζουμε τὴν Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας, μᾶς καλεῖ νὰ ὑπερβῶμε τὶς ὅποιες διαφορές μας καὶ νὰ στεκόμαστε ἐνωμένοι μὲ ἀκλόνητη πίστη πρὸς τὸν Κύριο καὶ σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό.

Πράγματι, ἡ ἀποκατάσταση τῶν ἱερῶν εἰκόνων μᾶς προτρέπει νὰ ἀποκαταστήσουμε καὶ τὴν ἐνότητα, μὲ τὴ νίκη τῆς πίστεως ἐπάνω στὸ φόβο, τῆς σωτηρίας ἐπάνω στὴν καταστροφή, τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ ἐπάνω στὸν ἀγνωστικισμό. Ἡ ἐνότητα θριαμβεῦει ὅταν ἀνοίγουμε τὶς καρδιές μας καὶ τὸ νοῦ μας μὲ ἀνιδιοτελεῖ ἀγάπη, μεταμορφωμένοι διὰ τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅπως ἀκριβῶς προσκυνοῦμε τὶς ἱερές εἰκόνες, ἔτσι γινόμαστε καὶ ἐμεῖς εἰκόνες ὁ ἓνας τοῦ ἄλλου, ἐνωμένοι σὲ ἓνα σῶμα, τὴν Μία Ἁγία Ἐκκλησία, ὅπως καὶ οἱ ἅγιοι τοῦ ὀγδόου καὶ τοῦ ἐνάτου αἰῶνος στάθηκαν ἀπαρασάλευτοι καὶ ὁμολόγησαν μὲ θάρρος τὴν ὀρθόδοξη πίστη.

Ἐπομένως, ἡ προτροπὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἄς γίνῃ πρόσκληση πρὸς ὅλους μας: «ἵνα ἦτε κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῖ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ». Ἄντὶ νὰ ἐπισημαίνουμε τὶς διαφορές μας, ἄς προβάλλουμε ὅτι μᾶς ἐνώνει ἐν Χριστῷ.

Γιορτάζοντας τὴν Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως ταυτοχρόνως μὲ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας, σᾶς προτρέπουμε νὰ ἐνημερωθεῖτε γιὰ τὶς διάφορες Διακονίες καὶ δραστηριότητες τῆς Συνελεύσεως καὶ νὰ στηρίξετε μὲ σταθερότητα καὶ γενναιοδωρία τὶς

προσπάθειές μας για την επίτευξη τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἐνότητος, συμβάλλοντας μὲ τὸν ἐθελοντικὸ χρόνο, τὰ τάλαντα καὶ τὴν ὑλικὴ συνεισφορά σας.

Μετὰ πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καὶ εὐχῆς γιὰ μίᾳ εὐλογημένη πορεία κατὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας, 9 Μαρτίου 2025,



+ ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος,  
Πρόεδρος

καὶ τὰ μέλη τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ὁρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως  
τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς