



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 340/2024

Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος για την ημέρα του «ΟΧΙ».

27 Οκτωβρίου 2024

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἀρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἠγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Μακάριος ὁ λαός, οὗ ἔστι βοηθὸς Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ»
(Δοξολογία ἐπὶ τῇ 28^ῃ Ὀκτωβρίου. Τῶν Νικητηρίων).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἡ ἡμέρα τοῦ «ΟΧΙ» ἀποτελεῖ μία λαμπρὴ ὑπενθύμιση τοῦ θάρρους καὶ τῆς ἐπιμονῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδειξε τὸ ἀναστημὰ του ἀπέναντι στὴν φασιστικὴ ἐπιθετικότητα καὶ τὴν εἰσβολὴν στὰ ἱερά μας χῶματα κατὰ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιον Πόλεμον. Ἡ γραμμὴ ἄμυνας βάρφηκε μὲ αἷμα καὶ ὁ ἡρωϊσμός τους μοιάζει μὲ ἐκεῖνον τῶν ἡρώων τοῦ 1821, τὸ παράδειγμα τῶν ὁποίων ἀκολούθησαν πιστά.

Ἡ Ἑλλάδα μας εἶναι μία μικρὴ χώρα μὲ ἀνυπέρβλητο πολιτισμὸ! Εἴτε στὸ ἠπειρωτικὸ τμήμα, εἴτε στὰ ἀμέτρητα νησιά της, εἴτε στοὺς θύλακες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια, ἡ ἰδιοφυΐα τοῦ Ἕλληνα ἀνέκαθεν ἔλαμπε σὰν ἄστρο σὲ ὅλο τὸν κόσμον. Ἡ ἀντίσταση τῆς Ἑλλάδος στὸν κατακτητὴ καὶ στοὺς φασίστες τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ἦταν αὐτονόητη, καθὼς ἡ βία, ἡ καταπίεση καὶ ἡ ὠμότητα ἀποτελοῦν ξένες ἔννοιες γιὰ κάθε γνήσιο Ἕλληνα. Ἄν σὲ αὐτὸν τὸν πολιτισμὸ τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας προσθέσουμε τὴν χριστιανικὴ ὀρθόδοξη πίστη μὲ τὸν πνευματικὸν δυναμισμό καὶ τὴν αὐταπάρνηση ἀπέναντι στοῦ κακοῦ, τότε μπορούμε νὰ καταλάβουμε αὐτὴ τὴν ἀυθόρμητη ἀντίσταση κατὰ τῆς τυραννίας.



Ἐπομένως, δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μετέφερε τὴν ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου ἀπὸ τὴν 1^η Ὀκτωβρίου (τὴν ἡμέρα πὸν ἑορτάζεται κανονικά) στὴν ἡμέρα τοῦ «ΟΧΙ». Αὐτὴ ἡ πίστη ὅτι ὁ Θεὸς μὲ τις μεσιτεῖες τῆς Θεοτόκου ἔρχεται πάντοτε ὡς προστάτης καὶ βοηθὸς ἀπέναντι σὲ κάθε ἀδικὴ εἰσβολή, εἶναι βαθιὰ ριζωμένη στὴν καρδιὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Σὲ ὅλο τὸν κόσμο, αὐτὴ τὴν ἡμέρα, οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ φιλέλληνες γιορτάζουν μὲ πίστη στὸ Θεὸ τὸν ἀγώνα γιὰ δικαιοσύνη καὶ ἀγαθοσύνη, ἀπαντώντας «ΟΧΙ» στὸν ὀλοκληρωτισμὸ καὶ «ΝΑΙ» στὴν ἐλευθερία! Πόσο, ἀλήθεια, εὐλογημένοι εἴμαστε, πὸν ἔχουμε βοηθὸ καὶ σκεπαστὴ τὸν Κύριο καὶ Θεό μας;

Μετὰ πατρικῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος