



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 180/2024

Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος για την ημέρα του πατέρα.

16 Ιουνίου 2024

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἀρχόντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Ἐφάνερώσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. Σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκασιν» (Ἰω. 17:6).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἡ Ἡμέρα τοῦ Πατέρα συμπίπτει κατὰ τὴν ἐφρετινὴ χρονιὰ μὲ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων τριακοσίων καὶ δεκαοκτῶ πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, μία ἑορτὴ ποὺ συνδέει τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Αὐτὴ λοιπὸν τὴν εὐκαιρίαν, ὅπου οἱ πάντες γιορτάζουν καὶ τιμοῦν τοὺς φυσικοὺς πατέρες τους, δρᾶτουμε καὶ ἐμεῖς γιὰ νὰ τιμήσουμε τοὺς πνευματικοὺς πατέρες τῶν ἐνοριῶν μας, τοὺς κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Ὅπως οἱ τριακόσιοι καὶ δεκαοκτῶ πατέρες τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐπιλέχθησαν γιὰ νὰ πρωτοστατήσουν στοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς ὀρθῆς πίστεως ἐν Χριστῷ, ἔτσι καὶ ὁ ἐνοριακὸς μας κληρὸς κρατᾷ ἀνόθευτὴ τὴν πίστιν, ὅτι ὁ θεῖος λόγος παρέχεται ἀπὸ τὸν Πατέρα διὰ τοῦ Υἱοῦ στὸν κόσμον, μὴ πίστιν ποὺ διαφυλάσσεται καὶ διαδίδεται διὰ μέσῳ τῶν γενεῶν ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ ἱεροῦ κλήρου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Γνωρίζοντας πόσο οἱ κληρικοὶ μᾶς φροντίζουν, θεωροῦμε ὅτι εἶναι σωστὸ καὶ πρέπον νὰ συντονίσουμε καὶ τὶς δικές μας προσπάθειες γιὰ τὴ φροντίδα τους. Γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο, παρακαλοῦμε κάθε κοινότητα νὰ πραγματοποιήσῃ περιφορὰ δίσκου αὐτὴ τὴν Κυριακὴ, πρὸς ἐνίσχυση καὶ στήριξη τοῦ Συνταξιοδοτικοῦ Ταμείου τῶν

Κληρικῶν. Αὐτὴ τὴν Κυριακὴ, ὅταν τιμοῦμε τοὺς φυσικοὺς μας πατέρες, ζῶντες καὶ κεκοιμημένους, ἂς τιμήσουμε καὶ τοὺς πνευματικοὺς μας πατέρες, οἱ ὅποιοι ἐργάζονται γιὰ τὴ σωτηρία μας ἐν Χριστῷ.

Ἄς ἐορτάσουμε αὐτὴ τὴν Ἡμέρα τοῦ Πατέρα τιμώντας τοὺς τριακοσίους καὶ δεκαοκτῶ πατέρες τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀλλὰ καὶ τοὺς εὐλαβεῖς μας κληρικοὺς, φροντίζοντας γιὰ τὶς καθημερινὲς ἀνάγκες τους, φανερώνοντας τὸ Λόγον τοῦ Θεοῦ ὡς ἄξιοι κληρονόμοι καὶ συνεχιστὲς τῆς πίστεως τῆς Νικαίας.

Μετὰ πατρικῶν ἐυχῶν καὶ εὐγνωμοσύνης ἐν Χριστῷ,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος