

20 Αύγουστου 2023: ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Σαμουήλ προφήτου (1144 π.Χ.). Λουκίου μάρτυρος τοῦ βουλευτοῦ (γ' αι.).
Τίχος: β' – Έωθινόν: ΙΑ΄ – Απόστολος: Α΄ Κορ. θ' 2-12 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιη' 23-35.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 27 Αύγουστου, ΙΒ΄ Ματθαίου.
Απόστολος: Α΄ Κορ. ιε' 1-11 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιθ' 16-26.

“Επειτα, ὅτι καθώς ὁ ἀμπελουργός πού φυτεύει καὶ καλλιεργεῖ ἔναν ἄμπελῶνα δικαιοῦται νά ἐσθίει ἀπό τὸν καρπό του, ἔτσι καὶ ὁ Ἀπόστολος ἔχει τό δικαίωμα νά συντηρεῖται ἀπό τὴν Ἐκκλησία, τὴν ὥποια διακονεῖ μέ αφοσίωση. Καί, τέλος, ὅπως ὁ βοσκός πού κοπιάζει μέρα-νύκτα φροντίζοντας τὰ πρόβατά του τρέφεται μέ τὸ γάλα τους, ἔτσι καὶ ὁ πνευματικός ποιμένας τοῦ λογικοῦ ποιμνίου ἀξίζει νά λαμβάνει τὰ ἀναγκαῖα γιά τὴν ζωή του ἀπό τούς πιστούς πού διαποιμαίνει. Νά ἀρκεῖται, δηλαδή, σέ μικρή παρηγορία τοῦ σώματος καὶ στήν ἀπαραίτητη τροφή μόνο, ὅπως ὑπογραμμίζει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος. Μάλιστα, γιά νά ύποστηρίξει ἀγιογραφικά τὰ ἀνωτέρω, παρουσιάζει καὶ ἐπιχειρήματα ἀπό τὴν Παλαιά Διαθήκη.

Ἡ ἴδιαίτερη στάση τοῦ ἀποστόλου Παύλου

Ὁ Παῦλος καταγράφει μέν τα νόμιμα δικαιώματά του, τά ὥποια ὅμως ὁ Ἰδιος δέν ἐπιθυμεῖ νά διεκδικήσει. Δέν περιφρονεῖ τὸν νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, δέν ἀπαξώνει τὴν λογική οὔτε προβάλλει τὸν ἔαυτό του ὡς ὑπέρτερο τῶν ἄλλων Ἀποστόλων. Ἡ στάση του ἀποκαλύπτει γιά πολλοστή φορά τὴν ὑπερβατικότητα τῆς ἐν Χριστῷ θυσιαζόμενης ἀγάπης. Σέ ἔνα κόσμο πού συνεχῶς διεκδικεῖ δικαιώματα λησμονώντας, συνήθως, τίς ὑποχρεώσεις πρός τούς ἄλλους, μέ πρώτη αὐτήν τῆς ἀγάπης, τὸ ἥθος τοῦ Ἀποστόλου, ὁ ὥποιος ὑπέμενε τὰ πάντα γιά νά μήν παρεμβάλει κανένα ἐμπόδιο στό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, εἶναι πηγή ἀνεξάντλητης ἐμπνεύσεως γιά ὅλους.

Ἄρχιμ. Ν. Κ.



Παρακολουθήστε τό Πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (www.ecclesia.gr)

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖο φύλλο ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ιστόν 1, 115 21 Αθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Μητροπολίτης Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἵερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Εκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

Τη «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr



ΕΤΟΣ 71ον

20 Αύγουστου 2023

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 34 (3664)

Ἡ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

‘Ο ἀπόστολος Παῦλος στό Θ΄ κεφάλαιο τῆς Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολῆς του, ἀπό τό ὥποιο προέρχεται ἡ παροῦσα περικοπή, προσφέρει τὸν ἔαυτό του παράδειγμα πρός μίμηση, μέ τὸν τρόπο πού αὐτός ἀκολούθησε τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ.

Δίχως ἔχνος αὐτάρεσκειας ἀναπτύσσει τό θέμα ὅτι δέν ἔκανε χρήση τοῦ δικαιώματος, τῆς «ἔξουσίας», ὅπως λέγει στό κείμενο, νά τρέφεται ἀπό τίς κοινότητες πού ὑπηρετεῖ. Δέν θέλησε νά ζει ἐπιβαρύνοντας, ἔστω καὶ ἐλάχιστα, τοὺς πιστούς, παρότι προσέφερε ὅλη τὴν ζωή καὶ τὴν πνευματική του ἰκμάδα στήν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν στερέωση τῆς πίστεως. Δηλαδή, θυσίασε καὶ αὐτό του τό δικαιόματα, τό ὥποιο ἀπέρρεε ἀπό τό ἀποστολικό του ἀξίωμα καὶ πού προφανῶς τοῦ στοίχισε πολλούς ἐπιπλέον κόπους, γιά νά ἀποφύγει κάθε κακόβουλο ὑπαινιγμό γιά τό ἔργο του.

‘Ο Παῦλος, ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχουμε γράψει, ἔδρυσε τήν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου, τήν ὥποια ἀγάπησε εἰς βάθος. Ἡ ἀποστολική του ἐργασία στήν Κόρινθο εἶχε μεγάλη ἀπήχηση καὶ ἀπόδοση, χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι δέν ἀναφύονταν καὶ πολλά προβλήματα ἥθικής καὶ πνευματικής φύσεως. Ἡ ἀγιότητα καὶ ἡ ἀνιδιοτέλεια τοῦ Παύλου φαίνεται ὅτι ἐνοχλοῦσαν διάφορους ψευδαδέλφους καὶ ψευδαποστόλους, πού δροῦσαν ἔκει, καὶ οἱ ὥποιοι γιά νά δικαιολογήσουν τίς πνευματικές τους ἀτασθαλίες κατηγοροῦσαν ἐπικίνδυνα τόν Ἀπόστολο. Ἀρκετοί πιστοί ἐπιτρεαζόμενοι ἀπό τίς συκοφαντίες τους ἄρχισαν νά ἀμφισβητοῦν τό ἀποστολικό ἀξίωμα τοῦ Παύλου. Δηλαδή, ἀντί νά θαυμάζουν τήν αὐταπάρηηση καὶ τό θυσιαστικό του φρόνημα, τούς σκανδάλιζε τό ὅτι δέν ἐπιβάρυνε



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. θ' 2-12)

Ἡ ἄσκηση τοῦ ἀποστολικοῦ ἔργου

Ἄδελφοί, ἡ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἔστε ἐν Κυρίῳ. Ἡ ἡμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνοντιν αὕτῃ ἔστι. Μὴ οὐκ ἔχομεν ἔξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν; μὴ οὐκ ἔχομεν ἔξουσίαν ἀδελφὴν γυναικα περιάγειν, ώς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου καὶ Κηφᾶς; ἡ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἔξουσίαν τοῦ μὴ ἑργάζεσθαι; τίς στρατεύεται ιδίοις ὅψινοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἡ τίς ποιμαίνει ποιμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποιμνῆς οὐκ ἐσθίει; Μὴ κατὰ ἀνθρωπὸν ταῦτα λαλῶ; ἡ οὐχὶ καὶ ὁ νόμος ταῦτα λέγει; ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμῳ γέγραπται· οὐ φυμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. Μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ Θεῷ; ἡ δι' ἡμᾶς πάντως λέγει; δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ' ἐλπίδι ὀφεῖλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριῶν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ' ἐλπίδι. Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν; εἰ ἄλλοι τῆς ἔξουσίας ὑμῶν μετέχουντιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ' οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἔξουσίᾳ ταῦτη, ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ.

τίς ἐκκλησίες μέ τήν συντήρησή του, ὅπως συνέβαινε μέ ἄλλους Ἀποστόλους, καί, ώς ἐκ τούτου, θεωροῦσαν ὅτι δέν ἔπρεπε νά συγκαταλέγεται σέ αὐτούς. Ὁ Παῦλος θλίβεται καί ἀπολογεῖται, ὅχι γιά νά ὑπερασπισθεῖ τόν ἑαυτό του, ἀλλά γιά νά βοηθήσει τούς πιστούς νά ἀντιληφθοῦν τό λάθος τους καί τόν κίνδυνο γιά τήν Ἐκκλησία ἀπό τήν διάσπαση τής ἐνότητός της.

Οι πιστοί εἶναι ἡ ἀπόδειξη τῆς ἀποστολικότητος τοῦ Παύλου

Γι' αὐτό ὁ Ἀπόστολος λέγει στούς Κορινθίους ὅτι αὐτοί εἶναι «ἡ σφραγίς», ἡ ἀπόδειξη τῆς ἀποστολικότητός του. Καί ὅτι οἱ ἀληθινά πιστοί εἶναι ἡ ἀπολογία του πρός ἐκείνους, πού τόν κατηγοροῦν πώς τάχα δέν εἶναι Ἀπόστολος. Τό ἔργο του δηλαδή στήν Ἐκκλησίᾳ, ἡ ἀποστολική σαγήνη τόσων ἀνθρώπων μέσα στό πέλαγος τῆς ἀπιστίας καί εἰδωλολατρίας τῆς κοσμοπολίτικης Κορίνθου, οἱ κίνδυνοι, οἱ μόχθοι, ἡ καθημερινή ἀπειλή τοῦ θανάτου χάριν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς διαδόσεως τοῦ λόγου Του, εἶναι ἡ μαρτυρία γιά τήν γνησιότητα τοῦ ἀξιώματος τοῦ Ἀποστόλου. Δεδομένου ὅτι ἡ ἀποστολική αὐθεντία δέν εἶναι μία ἐξωτερική δύναμη ἐπιβολῆς στούς ἄλλους, ὅπως ἡ ἐγκόσμια ἔξουσία.

Στήν Ἐκκλησίᾳ «ἀξίωμα» καί «έξουσία» εἶναι τό χάρισμα τοῦ ἀνθρώπου νά διακονεῖ μέ τήν ἀγάπη καί τό πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ τούς ἄλλους

Μετάφραση τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, ἡ σφραγίδα πού πιστοποιεῖ τό ἀποστολικό μου ἀξίωμα καί ἔργο εἶστε ἐσεῖς, πού εἶστε μέ τόν Κύριο. Αὐτή εἶναι ἡ ἀπάντησή μου πρός ἐκείνους πού μέ ἐπικρίνουν. Δέν ἔχουμε τό δικαίωμα, ἐγώ καί οἱ συνεργάτες μου, νά φαμε καί νά πιοῦμε φιλοξενούμενοι ἀπό τίς ἐκκλησίες; Μήπως δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά ἔχουμε μαζί στίς περιοδεῖς μας μιά χριστιανή γυναίκα γιά νά μᾶς περιποιεῖται, ὥπως καί οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι καί οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου καί ὁ Κηφᾶς; Ἡ μόνον ἐγώ καί ὁ Βαρνάβας δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά μήν ἐργαζόμαστε; Ποιός ὑπηρετεῖ ποτέ στόν στρατό μέ δικά του ἔξοδα; Ποιός φυτεύει ἀμπέλι καί δέν τρώγει ἀπό τόν καρπό του; Ἡ ποιός βόσκει κοπάδι καί δέν τρώγει ἀπό τό γάλα τοῦ κοπαδιοῦ; Μήπως αὐτά πού λέγω δέν εἶναι βγαλμένα ἀπό τήν ἀνδρώπινη ζωής; Ἡ μήπως δέν τά λέγει αὐτά καί ὁ νόμος τῆς Παλαιᾶς Διαδήκης; Γιατί, πραγματικά, στόν νόμο τοῦ Μωυσῆ εἶναι γραμμένο: «Νά μήν κλείσεις τό στόμα τοῦ βοδιοῦ πού ἀλωνίζει». Μήπως ὁ Θεός νοιάζεται γιά τά βόδια; Ἡ μήπως πράγματι τά λέγει αὐτά γιά μᾶς; Πραγματικά, γιά μᾶς γράφηται ὅτι ἐκεῖνος πού ὄργώνει τή γῆ, πρέπει νά τήν ὄργώνει μέ τήν ἐλπίδα ὅτι δά φάγει ἀπό τούς καρπούς της, καί ἐκεῖνος πού ἀλωνίζει, πρέπει νά ἀλωνίζει μέ τήν ἐλπίδα τῆς συμμετοχῆς στή συγκομιδή. Ἀφοῦ ἐμεῖς σπείραμε σέ σᾶς τά πνευματικά ἀγαδά, εἶναι μεγάλο πράγμα νά δερίσουμε τά ὑλικά σας ἀγαδά; Ἄν ἄλλοι χρησιμοποιοῦν τό δικαίωμα νά μετέχουν στά ἀγαδά σας, δέν δά ἔπρεπε πολύ περισσότερο νά τό κάνονυμε ἐμεῖς; Καὶ ὅμως, δέν χρησιμοποιήσαμε αὐτό τό δικαίωμα, ἀλλά ὅλα τά ὑπομένουμε, γιά νά μήν προκαλέσουμε κανένα ἐμπόδιο στό κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ.

(Ἀπό τή νέα ἔκδοση: Ἡ Καινή Διαδήκη, τό πρωτότυπο κείμενο μέ νεοελληνική ἀπόδοση τοῦ ὄμοτ. καθηγ. Χρ. Βούλγαρη, ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

ἀνθρώπους, μέλη τοῦ ιδίου σώματος, τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Τό ὑπόδειγμα αὐτῆς τῆς ἀλήθειας βρίσκεται στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Κύριος. Καί τήν κυριότητά Του, τήν θεία Του δύναμη καί ἐνέργεια τήν προσφέρει μέ τήν ἀγάπη, τήν ἀγαθότητα καί τό ἔλεός Του πρός κάθε ἀνθρώπῳ.

Οι ύλικές ἀπολαβές τοῦ ἀποστολικοῦ ἔργου

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δέν ἦταν δυνατόν νά μήν ἀναγνώριζε ἡ νά ἀγνοούσε τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου, οἱ κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου νά ζοῦν ἀπό τό κήρυγμα (Λουκ. 10,7). Γι' αὐτό καί μέ μία σειρά τριῶν παραδειγμάτων δεικνύει ὅτι εἶναι φυσικό ὁ Ἀπόστολος νά τρέφεται ἀπό ἐκείνους πού ὑπηρετεῖ. Ἀρχικά, γράφει ὅτι ὅπως κανένας στρατιώτης δέν λαμβάνει μέρος σέ ἐκστρατεία μέ δικά του ἔξοδα, ἔτσι καί ὁ ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου δικαιούται νά συντηρεῖται ἀπό τό ἀποστολικό ἔργο πού ἀσκεῖ.