

23 Απριλίου 2023: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ)
 «Τά έγκαίνια τῆς (καθ' ἔβδομάδα ἀνακυκλουμένης) ἑορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀναστάσεως καὶ ἡ τοῦ ἀπόστολου Θωμᾶ σωτήριος ὁμοιογίᾳ».
 Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοῦ τροπαιοφόρου (†303).
 Ἡχος: — - Έωθινόν: Α' - Απόστολος: Πράξ. ιβ' 1-11 – Εὐαγγέλιον: Ιωάν. κ' 19-31.
 Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 30 Απριλίου, τῶν Μυροφόρων.
 Απόστολος: Πράξ. στ' 1-7 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. ιε' 43 - ιστ' 8.

Μέ αὐτήν γνωρίζει ὁ ἄνθρωπος καλύτερα τὸν Θεό καὶ μετέχει στὴν θεία ζωή. Νικᾷ τὸ σαρκικό φρόνημα, εὐρύνει τὴν συνείδησή του καὶ προσανατολίζει σωστά τὴν ὑπαρξή του. Γι' αὐτό ἡ προσευχὴ δέν εἶναι δυνατόν νά περιορισθεῖ στὸ στενό πλαισίο τῆς αἰτήσεως καὶ τῆς ἐκπληρώσεως. Πρώτιστα ἔχει χαρακτήρα εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας. Ό ιερός Χρυσόστομος ἔλεγε ὅτι ἀκόμη κι ἄν δέν λάβεις αὐτὸ πού ζήτησες ἀπό τὸν Θεό, ὥφελήθηκες τὰ μέγιστα γιατί δέν ὑπάρχει μεγαλύτερο ὄφελος ἀπό τὸ νά παραμένεις ἐνωμένος μὲ τὸν Θεό διά τῆς προσευχῆς.

Εἴθε ὁ Ἀναστάς Κύριος, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καὶ πάντων τῶν Ἅγιων, νά μᾶς ἀπελευθερώνει ἀπό κάθε μορφής αἰχμαλωσίας, νά μᾶς φωτίζει μὲ τὸ φῶς τῶν ἐντολῶν Του καὶ νά μᾶς βοηθεῖ νά παραθέτουμε προσευχητικά «έαυτούς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωήν ἡμῶν» σέ Ἐκεῖνον.

Ἀρχιμ. Ν. Κ.

Νέα ἔκδοση τῆς Αποστολικῆς Διακονίας

ΒΛΑΣΙΟΥ Ι. ΦΕΙΔΑ

Όμοτ. Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν

ΠΕΤΡΟΣ Ο ΚΝΑΦΕΥΣ

‘Ο Διονύσιος τῶν Ἀρεοπαγιτικῶν ἔργων

(Α' ἔκδ. σχῆμα 17x24, σελ. 296)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τὸ κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ι. Ναό Αγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου), Αθήνα.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Αποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ιασίον 1, 115 21 Αθήνα. Εκδότης - Διευθυντής: Μητροπολίτης Φαναρίου Αγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ιερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Έτοις Τυπογραφείου τῆς Αποστολικῆς Διακονίας.

Τη «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr



ΕΤΟΣ 71ον

23 Απριλίου 2023

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 17 (3647)

ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ

Πρώτη Κυριακή ἡ σημερινή μετά τὴν ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν, τό Ἀγιο Πάσχα, τὴν διάβασή μας δηλαδή ἀπό τὴν δουλεία τῆς ἀμαρτίας στὴν ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.

Μάλιστα, ἐφέτος συμπίπτει νά συνεορτάζεται καὶ ὁ ἄγιος Μεγαλομάρτυρς Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος, ὁ ὅποιος γεννήθηκε στὴν ἀγιοτόκο Καππαδοκία ἀπό γονεῖς περιφανεῖς περὶ τὰ τέλη τοῦ Ζου μ.Χ. αἱ. Ἀνήλθε σύντομα στὰ ἀνώτερα στρατιωτικά ἀξιώματα. Μέ παρησίᾳ διαμαρτυρήθηκε ὅταν ὁ αὐτοκράτορας Διοκλητιανός, μεταξύ ἄλλων μέτρων ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀπαγόρευσε στούς χριστιανούς νά κατέχουν πολιτικά ἀξιώματα, ἐνῶ ὅσοι παρέμεναν σταθεροί στὴν πίστη ἔρχονταν ἀντιμέτωποι μὲ τὸν θάνατο. Ό Γεώργιος δέν δίστασε νά ὁμοιογήσει τὸν Χριστό, ώς τὸν μόνο ἀληθινό Θεό, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑποστεῖ φρικτά μαρτύρια καὶ, τέλος, νά ἀποκεφαλισθεῖ.

Ἐκτοτε, ὁ νεαρός μάρτυρας τιμάται ἀπό τούς πιστούς καὶ γεραίρεται σέ ὅλη τὴν χριστιανική οἰκουμένη, καὶ ὅχι μόνο, ἵδιαιτέρως ὡς ἐλευθερωτής τῶν αἰχμαλώτων. Ἀραγε νά πρόκειται μόνο περὶ τῆς σωματικῆς αἰχμαλωσίας τῶν ἀνθρώπων σέ περιόδους πολέμων, ἐπιδρομῶν κ.λπ.; Θεωρούμε ὅτι ὅπως ὁ Ἀναστάς Κύριος Ἰησοῦς ἐλευθερώνει τὸν ἄνθρωπο ἀπό τὴν αἰχμαλωσία τῆς ἀμαρτίας, τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ θανάτου, ἔτσι καὶ ὁ ἄγιος Γεώργιος, ώς μιμητής τοῦ Ἐλευθερωτοῦ τῶν ψυχῶν μας, ἀπελευθερώνει ὅσους τὸν ἐπικαλούνται μέ πίστη, ἀπό τὴν αἰχμαλωσία τῶν παθῶν ἀπό τὸν ἐγκλεισμό στὴν ἐνθαδικότητα καὶ τὴν προσκόλληση στὴν λατρεία τῶν εἰδώλων κάθε ἐποχῆς.

Η προσευχὴ τῆς Ἑκκλησίας

Τό ἀποστολικό μας ἀνάγνωσμα ἀναφέρεται ἐπίσης σέ διωγμούς· καὶ συγκεκριμένα στὸν διωγμό πού ἔξαπέλυσε ἐναντίον τῆς Ἑκκλησίας ὁ



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ιβ' 1-11)

Ο Ήρώδης διώκει τήν Έκκλησία. Ο Πέτρος ἐλευθερώνεται ἀπό τή φυλακή.

Κατ’ ἔκεινον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρόδης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. Ανεῖλε δὲ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρᾳ. Καὶ ἵδων ὅτι ἀρεστὸν ἐστὶ τοῖς Ἰουδαίοις, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον· ἥσαν δὲ αἱ ἡμέραι τῶν ἀζύμων· ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς τέσσαροι τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτὸν, βούλόμενος μετὰ τὸ Πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ. Οἱ μὲν οὖν Πέτρος ἐπηρείτο ἐν τῇ φυλακῇ· προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενῆς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ. Ότε δὲ ἐμελλεν αὐτὸν προάγειν ὁ Ἡρόδης, τῇ νυκτὶ ἔκεινῃ ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν δεδεμένος ἀλύσει δυσί, φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτίρουν τὴν φυλακήν. Καὶ ἴδον ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκίματι· πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων Ἀνάστα ἐν τάχει. Καὶ ἐξέπεσον αὐτὸν αἱ ἀλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. Εἶπε τε ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὸν· περίζωσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλια σου. Ἐποίησε δὲ οὕτω. Καὶ λέγει αὐτῷ· περιβαλοῦ τὸ ἰμάτιόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Καὶ ἐξελθὼν ἤκολούθει αὐτῷ, καὶ οὐκ ἥδει ὅτι ἀληθές ἐστι τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἄγγέλου, ἐδόκει δὲ ὄραμα βλέπειν. Διελθόντες δὲ πρώτην φυλακήν καὶ δευτέραν ἥλθον ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἣτις αὐτομάτῃ ἤνοιχθη αὐτοῖς, καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ρύμην μίαν, καὶ εἰθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ’ αὐτοῦ. Καὶ ὁ Πέτρος γενόμενος ἐν ἑαυτῷ εἶπε· Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλε Κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλετό με ἐκ χειρὸς Ἡρόδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων.

βασιλέας Ἡρόδης Ἀγρίππας, ἐγγονός τοῦ Ἡρόδη, τοῦ σφαγέως τῶν ἀθώων νηπίων τῆς Βηθλεέμ. Κατ’ ἀρχάς «Ἀνεῖλε δέ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφόν Ἰωάννου (Θεολόγου) μαχαίρᾳ –τὸν θανάτωσε μέ ἀποκεφαλισμό» (Πράξ. 12,2). Καί δέν ἀρκέσθηκε σέ αὐτό τὸ ἀνοσιούργημα ἀλλά, τίς ἡμέρες τοῦ Πάσχα, συνέλαβε τὸν Πέτρο καὶ τὸν φυλάκισε φρουρούμενο αὐτηρά ἀπὸ τέσσερεις τετράδες στρατιωτῶν, σκοπεύοντας νά τὸν φέρει σέ δημόσια δίκη μετά τὸ Πάσχα. «Ομως «προσευχὴ δέ ἦν ἐκτενῆς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεόν ὑπέρ αὐτοῦ – ἡ ἐκκλησία προσευχόταν ἀδιάκοπα στὸν Θεό γιά τὸν Πέτρο». Καί ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἀπελευθέρωσε τὸν Πέτρο ἀπό τὰ δεσμά τῆς φυλακῆς καὶ μέ τὴν δύναμη τοῦ Ἀναστάντος συνέχισε νά κηρύττει τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ νά πείθει τούς ἀνθρώπους νά πιστεύουν στὸ Εὔαγγέλιο τῆς σωτηρίας. Γι’ αὐτό ἡ ἐκκλησία ἀνέκαθεν προτρέπει τούς πιστούς νά προσεύχονται μέ

Μετάφραση τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Τόν καυρό ἐκεῖνο, ὁ βασιλιάς Ἡρόδης συνέλαβε μερικά μέλη τῆς ἐκκλησίας μέ σκοπό νά τά κακοποιήσει καὶ δανάτωσε μέ ἀποκεφαλισμό τὸν Ἰάκωβο, τὸν ἀδελφό τοῦ Ἰωάννην. “Οταν ὅμως εἶδε ὅτι ἀρεσε στοὺς Ἰουδαίους, ἀποφάσισε νά συλλάβει καὶ τὸν Πέτρο –τότε ἦταν οἱ ἡμέρες τοῦ Πάσχα–, τὸν ὅποιον ὄντως συνέλαβε καὶ τὸν φυλάκισε, ἐνῶ τὸν παρέδωσε νά τὸν φρουροῦν σέ τέσσερις τετράδες στρατιωτῶν, γιατὶ ἥδελε νά τὸν παρουσιάσει στὸν λαό μετά τὸ Πάσχα. Βεβαίως, ἐνῶ ὁ Πέτρος ἦταν φυλακισμένος, ἡ ἐκκλησία προσευχόταν ἀδιάκοπα γι’ αὐτόν στὸν Θεό. “Οταν ὁ Ἡρόδης ἐπρόκειτο νά τὸν ὀδηγήσει στὸ δικαστήριο, τὴν προηγούμενη νύκτα ὁ Πέτρος κοιμόταν ἀνάμεσα σέ δύο στρατιωτες, δεμένος μέ δύο ἀλυσίδες, ἐνῶ φύλακες μπροστά στὴν πόρτα φρουροῦσαν τὴν φυλακή. Αἰφνιδίως, ἥλθε ἄγγελος Κυρίου καὶ ἔνα φῶς φώτισε τὸ κελί· καὶ ἀφοῦ κτύπησε τὴν πλευρά τοῦ Πέτρου, τὸν ἔπινησε καὶ τοῦ εἶπε: Σήκω γρήγορα. Άμεσως οἱ ἀλυσίδες ἔπεσαν ἀπό τὰ χέρια του. Καὶ εἶπε ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν· Βάλε τὴ ζώνη σου καὶ φόρεσε τὰ σανδάλια σου. Τό ἔκανε αὐτό, καὶ μετά τοῦ λέγει: Φόρεσε τὸν μανδύα σου καὶ ἀκολούθησε με. Βγῆκε ἔξω καὶ τὸν ἀκολούθησε καὶ δέν καταλάβαινε ὅτι αὐτό πού γινόταν διά τοῦ ἀγγέλου ἦταν ἀληθινό, καδόσον νόμιζε ὅτι ἔβλεπε ὄραμα.” Ετσι, ἀφοῦ πέρασαν τὴν πρώτη καὶ τὴ δεύτερη σκοπιά, ἔφεδασαν στὴ σιδερένια πύλη πού ὀδηγεῖ στὴν πόλη, ἡ ὅποια ἀνοίχθηκε αὐτόματα γι’ αὐτούς· καὶ ὅταν βγῆκαν ἔξω, προχώρησαν σέ ἔνα στενό δρόμο καὶ ἀμέσως ὁ ἄγγελος ἐξαφανίσθηκε. “Οταν συνῆλθε ὁ Πέτρος, εἶπε: Τώρα πράγματι διαπιστώνω ὅτι ὁ Κύριος ἔστειλε τὸν ἄγγελό του καὶ μέ γλίτωσε ἀπό τὸ χέρι τοῦ Ἡρόδη καὶ ἀπό αὐτά πού οἱ Ἰουδαῖοι περίμεναν νά πάδω.

(Από τὴν νέαν ἔκδοσην: Ἡ Κατηνή Διαδήκη, τὸ πρωτότυπο κείμενο μέ νεοελληνική ἀπόδοση τοῦ ὁμοτ. καθηγ. Χρ. Βούλγαρη, ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

νήψη καὶ εὐλάβεια· ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση, γιά τὸν ἑαυτό τους καὶ τούς ἄλλους.

‘Οντολογικό αἴτημα

Τί εἶναι ὅμως ἡ προσευχή; Προσευχὴ εἶναι ἡ ἀναφορά τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεό, ἡ συνομιλία του μέ τὸν Θεό ἡ, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ ὄσιος Ἰωάννης ὁ Σιναίτης, ἡ ἔνωση ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ. Διότι, ἡ προσευχὴ ἀνάγει τὸν ἀνθρωπὸν στὸ ἀρχέτυπό του, τὸν Θεό, καὶ τὸν καθιστᾶ ἀληθινή ὑπόσταση. Εἶναι τὸ μεγαλύτερο προνόμιο πού ἔχει ὁ ἀνθρωπὸς, τό ὅποιο ὅμως δέν μπορεῖ νά ἐκτιμήσει, ὅταν δέν ἔχει ἀνάλογη πνευματική πείρα καὶ ὡριμότητα. Καί, βεβαίως, αὐτή ἡ ἐμπειρία ἀποκτάται μέ τὴν διαρκή προσπάθεια καὶ σπουδή νά μάθουμε νά προσευχόμαστε· νά ἔχουμε μνήμη Θεοῦ. “Ο, τι εἶναι τὸ φῶς τοῦ ἡλίου γιά τούς σωματικούς ὄφθαλμούς, εἶναι καὶ ἡ προσευχὴ γιά τούς ὄφθαλμούς τῆς ψυχῆς.