



GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA

ARCHEPISCOPAL ENCYCLICAL

Prot. No. 252/2022

Archiepiscopal Encyclical for National Philoptochos Sunday

November 13, 2022

Commemoration of the Parable of the Good Samaritan (8th Sunday of Luke)

Unto the Most Reverend and Right Reverend Hierarchs, Pious Priests and Deacons, the Monks and Nuns, Presidents and Members of Parish Councils, Honorable Archons of the Ecumenical Patriarchate, Members of Leadership 100, the Day and Afternoon Schools, Philoptochos Societies, the Youth, Greek Orthodox Organizations, and the entirety of the Christ-named Plenitude of the Holy Archdiocese of America:

Is there no balm in Gilead, is there no physician there? (Jeremiah 8:22)

Beloved Sisters and Brothers in Christ,

We celebrate National Philoptochos Sunday on the day that we remember the parable of the “Good Samaritan,” when mercy and unconditional compassion are manifest as the highest Christian virtues. A stranger was robbed and wounded, left for dead. And another stranger, a Samaritan, changes the course of the man’s life. He refuses to pass by, as did the so-called religious figures in the parable. The Samaritan answers the question that the Prophet Jeremiah poses: “Is there no balm in Gilead?” And he answers in a resounding “Yes, there is!”

So it is also with our Philoptochos societies from coast to coast. They apply the balm of love and compassion to all who come their way, and particularly to the vital philanthropic ministries of the Mother Church of Constantinople. Especially in this year when the Balıklı Hospital has experienced such a devastating fire, I encourage all of you to be generous with Philoptochos, who never fail to provide for these charitable causes.



The Philoptochos knows the essence of the American Spiritual, “There is a balm in Gilead, to make the wounded whole.” They know how to bring healing to individuals and communities who have experienced trauma. Let us give thanks to the Lord that these “Good Samaritans” are in our midst – making our Church even more loving and merciful every day – and offer to them our support, our resources and our cooperation.

With paternal love in our Lord Jesus Christ,

† ELPIDOPHOROS
Archbishop of America



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 252/2022

Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος για την Κυριακή τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος.

13 Νοεμβρίου 2022

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίῶν, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἴκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἠγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Μὴ ρητίνη οὐκ ἔστιν ἐν Γαλαάδ, ἢ ἰατρὸς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ;» (Ἱερεμίας 8:22).

Προσφιλεῖς ἀδελφές καὶ ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ,

Ἀφιερώνουμε τὴν Κυριακὴ κατὰ τὴν ὁποία διαβάζουμε τὴν περικοπὴ τοῦ «Καλοῦ Σαμαρείτη» ἀπὸ τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ στὴν Ἐθνικὴ Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα, διότι ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ ἀπροϋπόθετη φιλάνθρωπία ἀποτελοῦν τὶς μεγαλύτερες χριστιανικὲς ἀρετές. Ἕνας ξένος πέφτει θῦμα ληστῶν, οἱ ὁποῖοι τὸν τραυματίζουν καὶ τὸν ἀφήνουν λιπόθυμο μέχρι θανάτου. Ἕνας ἄλλος ξένος, ὁ Σαμαρεῖτης τὸν φροντίζει καὶ τὸν σώζει ἀπὸ τὸ θάνατο. Δὲν τὸν προσπερνάει, ὅπως οἱ χαρακτηριστικὲς θρησκευτικὲς μορφές τῆς παραβολῆς, ἀπαντώντας ἐν τέλει στὴν ἐρώτηση ποῦ θέτει ὁ προφήτης Ἱερεμίας «Μὴ ρητίνη οὐκ ἔστιν ἐν Γαλαάδ;» δηλαδή δὲν μπορεῖ ἄραγε νὰ βρεθεῖ βάλαμο στὴ Γαλαάδ; Καὶ ἡ ἀπάντηση τοῦ Σαμαρείτη εἶναι «Ναί, ὑπάρχει!»

Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ ὅλα τὰ κατὰ τὸπους παραρτήματα τῆς Φιλοπτώχου ἀπὸ τὴ μίᾳ ἄκρῃ τῆς Ἀμερικῆς ὡς τὴν ἄλλη. Δίνουν τὸ βάλαμο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς συμπαθείας



σε όλους όσους τὸ ἔχουν ἀνάγκη, καὶ ἰδίως στὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο πρὸς τὴ Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Εἰδικὰ αὐτὸ τὸ ἔτος, πού τὸ Νοσοκομεῖο τοῦ Μπαλουκλή καταστράφηκε ἀπὸ τὴν πυρκαγιά, σᾶς προτρέπω νὰ εἶστε παραπάνω ἀπὸ γεναιόδωροι πρὸς τὴ Φιλόπτωχο ἐνισχύοντας τὶς φιλανθρωπικὲς δράσεις της.

Ἡ Φιλόπτωχος γνωρίζει τὴν ἀξία τοῦ νὰ βάζει κανεὶς βάλσαμο στὶς πληγὲς καὶ νὰ τὶς γιατρεύει. Οἱ κυρίες τῆς Φιλοπτώχου γνωρίζουν νὰ γιατρεύουν ἀπὸ τὰ κάθε εἶδους τραύματα τοὺς ἀνθρώπους πού τοὺς προσεγγίζουν γιὰ βοήθεια. Ἄς εὐχαριστήσουμε τὸν Κύριο γιὰ τὴ «οἱ καλοὶ Σαμαρεῖτες» βρίσκονται ἀνάμεσά μας στὰ πρόσωπα τῶν κυριῶν τῆς Φιλοπτώχου καὶ προσφέρουν καθημερινὰ μὲ ἐξαιρετικὴ ἀνταπάρνηση καὶ ἀγάπη. Ἄς τὶς προσφέρουμε καὶ ἐμεῖς, λοιπόν, μὲ γεναιодωρία τὴν ὑποστήριξη καὶ τὴ συνεργασία μας.

Μετὰ πατρικῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος