



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 18/2024

Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος για την έορτή του Φωτίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

6 Φεβρουαρίου 2024

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἀρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἠγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν... (Ψαλμὸς 18:4, LXX)

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Καθὼς ἐορτάζουμε τὴν ἐορτὴ τοῦ Μεγάλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καὶ φωτιστοῦ τῶν Σλάβων, ἃς μιμηθοῦμε τὸ παράδειγμά του, τῆς ἀληθινῆς ἱεραποστολῆς πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Εἰδικὰ αὐτὴ τὴν περίοδο, κατὰ τὴν ὁποία οἱ Οὐκρανοὶ ἀδελφοὶ μας ὑποφέρουν μὲ τὰ ἀλλεπάλληλα χτυπήματα βίας καὶ κακοποίησης ἀπὸ τὴ Ρωσικὴ Ὀμοσπονδία, ἐμεῖς ζητοῦμε τὶς μεσιτεῖες τοῦ ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ὥστε νὰ τερματιστεῖ ἐπιτέλους αὐτὸς ὁ ἀδελφοκτόνος πόλεμος τοῦ ὁποίου αἰτία εἶναι ἡ ἀπληστία καὶ ἡ ἐπιθετικότητα. Τὸ εὐαγγέλιο ποὺ δόθηκε στοὺς Σλάβους ἀπὸ τὸν ἅγιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ἦταν εὐαγγέλιο εἰρήνης καὶ ὄχι πολέμου, φιλίας καὶ ὄχι ἐχθρότητος, ἀγάπης καὶ ὄχι μίσους.

Συνεχίζοντας νὰ προσευχόμαστε γιὰ τὴν εἰρήνη τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς Ἁγίους Τόπους, δὲν μπορούμε παρὰ νὰ ἀναφερθοῦμε στὸ ἑλληνορθόδοξο ἐθνικὸ προσκύνημα τοῦ ἱεροῦ Φωτίου, τὸ ὁποῖο ἰδρύθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ μας ὡς ἐθνικὸ καθίδρυμα μὲ σκοπὸ τὴ διάσωση τῆς μνήμης τῶν πρώτων μεταναστῶν καὶ τῶν ἰδρυτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Ἀμερικὴ. Ἡ ἠχώ τῶν φωνῶν ἐκείνων τῶν πρώτων μεταναστῶν ποὺ ἤρθαν στὴν Ἀμερικὴ, ἐπωνύμων καὶ ἀνωνύμων, ἀκούγεται ἀκόμη σὲ ὅλη τὴ χώρα μας, μεταφέροντας τὸ αἰώνιο μήνυμα τοῦ εὐαγγελίου



σὲ κάθε γωνιὰ τοῦ ἔθνους μας. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς παπποῦδες καὶ τὶς γιαγιάδες μας ἔγιναν ἀκουσίως ἱεραπόστολοι, καθὼς περιπλανόμενοι σὲ ὅλες τὶς Ἠνωμένες Πολιτεῖες, ἀναζητώντας καλύτερη ζωὴ, διέδωσαν τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

Ἐπομένως, κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ἂς ἀφιερῶσουμε λίγο ἀπὸ τὸ χρόνο μας γιὰ νὰ μνημονεύσουμε μὲ εὐγνωμοσύνη καὶ εὐχαριστία στὸ Θεὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἦρθαν πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, ἀναζητώντας ἕνα καλύτερο αὐριο γιὰ τοὺς ἰδίους καὶ τὰ παιδιά τους. Τὸ ἱερὸ προσκήνυμα τοῦ Ἁγίου Φωτίου μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι καὶ ἐμεῖς καλούμαστε στὴν ἱεραποστολὴ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης. Στηρίζοντας τὸ προσκήνυμα αὐτὸ μὲ τὶς δωρεές μας, υἱοθετοῦμε τὸ ὄραμα καὶ τὸ σκοπὸ του, ὄχι μόνο γιὰ νὰ εἴμαστε περήφανοι γιὰ τὸ ἔνδοξο παρελθόν μας, ἀλλὰ καὶ νὰ σφυρηλατήσουμε ἕνα καλύτερο μέλλον γιὰ ὅλο τὸν κόσμον.

Μετὰ πατρικῶν ἐν Χριστῷ εὐχῶν,

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος