



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 28/2023

Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος για την έορτή του Μεγάλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

6 Φεβρουαρίου 2023

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίῶν, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἴκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἠγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Ἄγγελος ἐξ ἀνθρώπων, ἀνεδείχθης ὦ Πάτερ» (Οἶκος τοῦ ὄρθρου τῆς έορτῆς).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ὁ Μέγας Φώτιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἀπέτελεσε ἕναν πραγματικὸ ἀγγελιοφόρο τοῦ Θεοῦ, ὡς «ἄγγελος ἐξ ἀνθρώπων». Ἡ υπεράσπιση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἀπέναντι στοὺς ἐχθροὺς τῆς πρὸς κάθε κατεύθυνση, μαζί μὲ τὸν ἱεραποστολικὸ του ζῆλο, ὁ ὁποῖος βασιζόταν στὴν εὐρυμάθειά του, τὸν ἔκαναν διάσημο στὴν ἐποχὴ του ἀλλὰ καὶ στόχο τῶν ἀντιπάλων του. Ἐζησε ὡς ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς του, ἀλλὰ ἀποτελεῖ πρότυπο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς. Τὰ τροπάρια τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὄρθρου τῆς έορτῆς του τὸν ἐξυμνοῦν μὲ ἀκρίβεια γιὰ τὰ πολλὰ του χαρίσματα χωρὶς νὰ υπερβάλλουν στὸ παραμικρό.

Εἶναι ὁ ἅγιος ἐκεῖνος στὸν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο τὸ ἐθνικὸ προσκύνημα τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου. Αὐτὸ τὸ ἔτος έορτάζουμε τὴ τεσσαρακοστὴ ἐπέτειο ἀπὸ τὴν ἴδρυση αὐτοῦ τοῦ προσκυνήματος, ὡς ἐθνικοῦ καθιδρύματος τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ εἴμαστε



υπερήφανοι για αυτό. Ο αείμνηστος αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος ήγήθηκε τῶν προσπαθειῶν για τὴν ἴδρυση τοῦ προσκυνήματος στὸν Ἅγ. Αὐγουστῖνο στὴ Φλώριδα, μαζί με τὴν ἡγεσία καὶ τὰ μέλη τῶν τοπικῶν κοινοτήτων. Ἡ ἀγορὰ τῆς οἰκίας Ἀβέρο τὸ ἔτος 1966 ὀδήγησε στὴν ἴδρυση τοῦ πρώτου ἐθνικοῦ προσκηνύματος τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς τὸ 1982. Χιλιάδες ἐπισκέπτες καὶ προσκυνητὲς ἐπισκέπτονται κάθε χρόνο τὸ ἱερὸ αὐτὸ προσκηνύμα για νὰ μάθουν καὶ νὰ ἐντυφῆσουν στὴν ἱστορία τῶν ἐλλήνων τῆς Ἀμερικῆς. Κατὰ τὴ τεσσαρακοστὴ ἐπέτειο ἀπὸ τὴν ἴδρυση τοῦ προσκυνήματος εἴμαστε ἔτοιμοι για τὸ νέο Σύνταγμά μας.

Ὁ ἅγιος Φῶτιος δικαίως τιμᾶται στὸ ἐθνικὸ προσκύνημα αὐτό, γιατί ἦταν πράγματι ὁ ἀγγελιοφόρος τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος ὡς «ἄγγελος ἐξ ἀνθρώπων», ὅπως τὸ τροπάριο ἀναφέρει. Ἄς ὑποστηρίξουμε με κάθε τρόπο τὸ καθίδρυμα αὐτὸ με δωρεές καὶ ὀργανώνοντας ἐπισκέψεις στὸ χῶρο τοῦ προσκυνήματος. Ἔτσι εἴμαστε σίγουροι ὅτι συνεχίζουμε τὸ ὄραμα τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, διαδίδοντας τὸ εὐαγγέλιο σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἐνθυμούμενοι πάντοτε τοὺς προγόνους μας ὡς ἀληθινὸς πνευματικὸς γίγαντας ποὺ ἐργάστηκαν πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς καὶ ἀποτελοῦν τὸ στερεὸ θεμέλιο για τὴν ἱστορικὴ συνέχειά μας.

Μετὰ πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος